

VIERING 50 JAAR CHIRO

zaterdag, 5 mei

Met een mooi verzorgde viering in onze kerk startte het feest. Het gelegenheidskoor (van piepjong tot redelijk belegen) zorgde voor de muzikale omlijsting.

Daarna werd iedereen uitgenodigd voor de receptie die doorging in de jeugdlokalen. Zoveel volk! De zaal werd een ontmoetingsplaats van verschillende generaties chiro. In de gang, waar een fototentoonstelling stond opgesteld, keek iedereen met een glimlach naar die vele glunderende gezichten. Op bivak, in de kring, op tocht. ... het was een mooie tijd!

Later in de avond werden de kelen schor gezongen. Onder begeleiding van Jean op zijn accordeon, werden de vele chiroliederen één voor één van onder het stof gehaald.

We zagen Miel en Poldine, de stichters van chiro Stal, glunderen. Chiro Stal bracht niet alleen hen samen, maar ook vele jongeren. De Chiro was in hun tijd zowat de enige uitlaatklep voor al dat jong jeugdig geweld. We mogen er dan ook prat op gaan dat, ondanks de vele ontspanningsmogelijkheden heden ten dagen, nog heel wat jongeren kiezen voor deze jeugdbeweging. **Job**

